

UIT met Jezus

Een tijdje geleden kreeg ik de vraag of ik mee zou willen doen aan evangelisatie op straat. De persoon die het met vroeg is vol van het evangelie en heeft een goed hart voor andere mensen. Zijn verlangen is dat andere mensen ook de liefde en goedheid van God persoonlijk leren kennen.

Ook andere mensen werden gevraagd om mee te doen. De reactie kwam min of meer op hetzelfde neer: het verlangen dat andere mensen God leren kennen is er, maar we vinden het moeilijk om op ongelovige mensen af te stappen.

Herken je dat? Wat is jouw reactie wanneer je wordt uitgenodigd voor een evangelisatiecampagne? Krijg je er energie van of eerder een bezwaard gevoel?

De titel van deze preek luidt: **UIT met Jezus.**

Je ziet dat de letters U I T met hoofdletters geschreven zijn. Daar is over nagedacht 😊 In deze preek zal ik de betekenis er van uitleggen. Het zal je helpen om op een nieuwe manier te kijken naar evangelisatie en hoe je hier handen en voeten aan kunt geven in je eigen leven.

Als je weerstand ervaart bij het woord evangelisatie, kan het zijn dat je de hoofdttekst voor vandaag met een bezwaard hart leest.

Mattheüs 10:16 NBV21

Zie, ik zend u als schapen te midden van de wolven; wees dus bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven.

Wanneer je alleen dit vers leest (en niet naar de context kijkt), dan zou je jezelf kunnen afvragen:

“Waarom stuurt Jezus mensen naar een gevaarlijke plaats? Het is zelfmoord, het is gevaarlijk, het is roekeloos! We hebben recent in het nieuws gezien hoe het afloopt als een wolf zich onder schapen bevindt. Het eindigt met een slachtpartij.”

Als je de verzen na vers 16 leest dan lijkt dit een bevestigend beeld te geven. (uitlevering, geselingen, vervolging, haat etc.). Ook vandaag gebeurt dit nog steeds in de wereld.

UIT met Jezus

De preek van vandaag gaat niet over de vervolgte kerk.
Niet omdat ik het niet belangrijk vind, of geen aandacht aan wil geven.
Nee, ik wil graag met jullie kijken naar het hart wat er achter zit:

Waarom sprak Jezus deze woorden? Wat was het doel? Wat zeggen deze woorden over Hem? En zijn deze woorden vandaag nog steeds relevant voor ons?

In iedere preek is het belangrijk om naar de context te kijken van de tekst waaruit we lezen. Daarom kijken we eerst naar wat er in hoofdstuk 9 geschreven staat. Ik ga niet het volledige hoofdstuk lezen, maar als je het leest dan lees je dat Jezus zieken geneest, een dode opwekt en zonden vergeeft, maar ook dat er weerstand en ongeloof was.

Hoofdstuk 9 sluit af met de volgende tekst. Ik heb 2 vertalingen naast elkaar gezet, omdat op belangrijke plaatsen andere woorden gebruikt worden. Door ze naast elkaar te lezen begrijp je nog beter waar het over gaat.

Mattheus 9: 35-38 NBV21	Mattheus 9: 35-38 HSV
35 Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, Hij gaf de mensen onderricht in hun synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal.	35 En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen, en Hij predikte het Evangelie van het Koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk.
36 Toen Hij de mensenmenigte zag, voelde Hij medelijden met hen, omdat ze uitgeput en hulpeloos waren, als schapen zonder herder.	36 Toen Hij de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben.
37 Hij zei tegen zijn leerlingen: 'De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders.	37 Toen zei Hij tegen Zijn discipelen: De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders.
38 Vraag dus de eigenaar van de oogst of Hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.'	38 Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.

Wat valt je op in deze tekst? Wat deed Jezus? Wat was Zijn hartsgesteldheid

UIT met Jezus

toen Hij naar de mensen keek? De HSV zegt dat Jezus innerlijk **met ontferming bewogen** was. Hij leed mee met de mensen die onder zorgen en lijden gebukt gingen. Dat is het hart achter het evangelie!

Deze tekst bevestigt dat de langverwachte Messias gekomen is! Dit is de Koning die door de Profeten beloofd was in het Oude Testament. Micha bijvoorbeeld heeft geprofeteerd dat deze tijd zou komen.

Micha 5 1-3 NBV21

1 Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda's geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor Mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer.

2 Totdat de vrouw die zwanger is haar kind heeft gebaard, worden zijn broeders **aan hun lot overgelaten**. Daarna zullen wie er nog over zijn terugkeren naar de andere Israëlieten.

3 Hij zal aantreden en **hen als een herder weiden, bekleed met de macht van de HEER, zijn God, met de majesteit van diens verheven naam**. Zij zullen veilig wonen, want hij zal heersen tot aan de einden der aarde, 4 en hij brengt vrede.

In het verlengde hiervan ligt de betekenis van **Zie, Ik zend u als schapen te midden van de wolven** in de identiteit van het volk Israël. Het Jodendom leerde namelijk dat Israël het schaap was, dat zich onder zeventig wolven (de heidense volkeren) bevond.

En toch heeft God vanaf het begin Zijn volk beloofd en geïnstrueerd om een bron van zegen te zijn voor andere volken.

Genesis 12:2 NBV 21

Ik zal je tot een groot volk maken, Ik zal je zegenen, je naam veel aanzien geven, **een bron van zegen** zul je zijn.

Met andere woorden:

Jezus is gekomen om Zijn volk Israël te leiden als Goede herder. Zijn discipelen zijn het nieuwe Israël, waar de gelovigen uit de heidenen uiteindelijk ook deel van uit zouden maken. In Handelingen lezen we hoe het goede nieuws naar de andere volken is verspreid. Wij worden nu ook geleid door Jezus, hallelujah!

UIT met Jezus

In de context van Mattheus 9 en 10 gaat het in eerste instantie eerst over het volk Israël.

37 Hij zei tegen zijn leerlingen:

‘De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders.

NBV21

38 **Vraag** dus de eigenaar van de oogst of Hij **arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.**’

HSV

38 **Bid** daarom tot de Heere van de oogst dat Hij **arbeiders in Zijn oogst uitzendt.**

Jezus deelt Zijn hart met Zijn volgelingen. En omdat Hij liefde is, komen Zijn instructies ook voort uit liefde.

Bidden zorgt er voor dat je hart voor mensen groeit. Ja, de opdracht is om te bidden voor meer arbeiders. Voor mensen die het goede nieuws verspreiden. Maar door te bidden raak je zelf ook meer betrokken bij het binnenhalen van die oogst (mensen die thuis komen bij hun Hemelse Vader).

Kijk maar naar het volgende vers, dat in hoofdstuk 10 staat.

Mattheus 10: 1 NBV21

1 Daarop riep Hij zijn twaalf leerlingen bij zich en Hij gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen.

Hier is iets bijzonders aan de hand. Ik hoop dat je het kunt ontvangen. Jezus heeft een groot hart voor het verlorene, de schapen zonder herder zoals Mattheus het omschrijft. Hij deelt Zijn hart met Zijn leerlingen. En de opdracht die Hij aan hen gaf staat in vers 1.

Het bijzondere is:

Mattheus 9: 36 NBV21

Toen Hij de mensenmenigte zag ... -> als schapen zonder herder.

Mattheus 10: 1 NBV21

Daarop riep Hij zijn twaalf leerlingen bij zich...

UIT met Jezus

Mattheus 10:16 NBV21

Zie, Ik zend **u** als schapen....

Jezus zendt schapen (uit Zijn kudde) om met schapen (die zonder Herder zijn) te communiceren, te leven, te eten etc.!

Jezus zond de 12 apostelen ('gezondenen') eerst uit naar hun volksgenoten. Zij werden dus eerst gezonden om naar de plaatsen te gaan waar ze mee verbonden waren.

Daar zit een les in voor ons. Om eerst met de mensen dichtbij ons, waar wij ons mee verbonden voelen te delen, te vertellen over onze nieuwe identiteit. We zijn deel van Gods volk op aarde. We zijn Zijn kinderen. Hij is onze bron.

Met wie voel jij je verbonden? (Denk er even over na)

Ben je je er van bewust dat je dat zegen mag zijn voor deze mensen?

Het hart van Jezus is vol ontferming over deze mensen.

En Hij zendt jou om met hen te communiceren, te leven, te eten.

Uitkomen voor je geloof is niet altijd makkelijk. Dat zien we vandaag niet alleen in de vervolgde kerk, maar ook in Nederland. We leven in een maatschappij waarin steeds minder mensen opgroeien met het goede nieuws van het evangelie. Ik denk aan de politiek waarin de christelijke normen en waarden steeds meer vervagen, maar ik denk ook aan scholen.

De jongeren van tegenwoordig leven in een andere tijd dan de mensen die 50 plus zijn. Het is niet 'normaal' om te geloven in Jezus, je hebt het gevoel dat je van een andere planeet komt.

Zo was het mogelijk ook voor de discipelen. Ze werden door Jezus, de Goede herder, uitgezonden naar de mensen die zonder Hem, zonder herder, leefden.

Mattheus 10: 6-8 NBV21

6 Ga liever op zoek naar de verloren schapen van het volk van Israël **7** en verkondig hun dat het koninkrijk van de hemel **nabij** is. **8** Genees zieken en wek

UIT met Jezus

doden op, reinig mensen die door een huidziekte onrein zijn, en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven!

In **Marcus 6:12-13 NBV21** staat geschreven hoe de apostelen dat deden
Ze gingen op weg en riepen de mensen op om tot inkeer te komen, en ze dreven veel demonen uit en zalfden veel zieken met olie en genazen hen.

Als ik nu zou zeggen; nou, zo ziet evangelisatie er uit, dan zou dat best wat weerstand oproepen, toch? Het zou best kunnen dat je denkt dat evangelisatie er zo uitziet. En dat dat voelt alsof je je als schaap tussen de wolven zou begeven.

Ik vind het een geweldige tekst omdat het de kracht van God laat zien. De woorden en daden wezen allemaal naar Jezus. Zijn Koninkrijk kreeg steeds meer vorm. Fantastisch!

De oproep tot bekering lag in het verlengde van het Oude Testament. Eeuwenlang was men in afwachting van de beloofde Messias. Tot die tijd leefden zij zonder herder, maar wel onder buitenlandse onderdrukkers (Romeinen, Seleuciden, Grieken, Perzen, Babyloniërs etc.)

Onder leiding van de Goede Herder kwam er herstel, nieuw leven. En door dichtbij de Goede Herder te leven was het ook mogelijk om de roeping, de bestemming waartoe het volk van God geroepen is, vorm te geven.

Woord en daad van de discipelen wezen naar Jezus. Ze gingen uit onder zijn gezag. Hij gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen.

Wij mogen ook uitgaan in deze wereld, te beginnen met onze omgeving. Het volgende plaatje helpt om deze preek beter te begrijpen.

UIT met Jezus



Je ziet dat het hart van Jezus centraal staat (Hij had medelijden, was vol ontferming over de mensen).

Jezus houdt van de mensen in jouw omgeving. Hij wil niet alleen jouw Vriend en Vader zijn, maar ook die van hen.

Hij nodigt Zijn volgelingen, en ons daarmee ook, **om te bidden** voor onze omgeving. Het is Zijn Oogst en het is onder Zijn gezag, door Zijn Geest. **Ontvang de Goddelijke liefde en ontferming voor je naaste door er om te vragen (bidden). Soms resulteert dat in iets doen, een andere keer zit het meer in iets zijn (genadig, vergevend etc.)**

Hij nodigt Zijn volgelingen uit om op zoek te gaan naar de mensen in hun omgeving die nog zonder Jezus leven. Om uit te delen wat ze ontvangen hebben. **Wat heeft Jezus jou gegeven wat je kunt uitdelen? Welk getuigenis kun jij delen?**

Jezus zendt Zijn volk, Zijn volgelingen, Zijn schapen uit om tot hun volle bestemming te komen. Dat is voor Gods volk om een bron van zegen te zijn voor anderen. Om het goede nieuws te delen. Het nieuws dat Jezus gekomen is om aan de armen het goede nieuws te brengen, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht en, om onderdrukten hun vrijheid te geven. (Lucas 4:18)

UIT met Jezus

Aan het eind van deze preek wil ik de titel van deze preek kort samenvatten.

UIT met Jezus. De betekenis is als volgt:

Uitgaan (evangeliseren, het hart van God demonsteren)

in onze

Identiteit (Het volk van God, waar wij als gelovigen ook bij horen is apart gezet behoort God toe. Wij zijn Zijn schapen, Zijn kinderen, Zijn volk)

Ondanks

Tegenstand (Het volk van God, waar wij als gelovigen ook toe behoren heeft altijd geleefd tussen wolven, tussen ongelovigen, het zal zo blijven totdat Jezus terugkomt)

Met Jezus

We gaan onze weg samen met de Goede Herder, Jezus. Hij is er altijd bij. Hij leidt ons, we mogen gaan in relatie met Hem en in Zijn autoriteit.

En Hij zelf heeft het goede voorbeeld gegeven. Zo lezen we in Lucas 15

Lucas 15 1-7 NBV21

1 Alle tollenaars en zondaars kwamen Hem opzoeken om naar Hem te luisteren. 2 Maar zowel de farizeeën als de Schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar: 'Die man ontvangt zondaars en eet met hen.'

3 Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis:

4 'Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft?

5 En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders

6 en gaat hij naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en burenen bijeen en zegt tegen hen: "Deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was."

7 Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben.

UIT met Jezus



(Reckless Love Cory Asbury)

<https://youtu.be/6xx0d3R2LoU?si=Ju52uDgNIRv2gISZ>